



## Bij de dienst van 16 maart

In deze dienst gaat Ds. Laura van Weijen uit Nijverdal voor.

Zondag 16 maart is de afsluiting van de Groene week die u met elkaar gehouden hebt (met woensdag het avondgebed in het kader van Biddag en donderdag de workshop "God in de supermarkt").

Bidden om een zegen over gewas en arbeid, visserij en industrie doet ook een appel op onszelf. Hoe gaan wij met Gods schepping om, met de grond en het gewas, met dieren en mensen in dat productieproces? We zijn onderweg naar Pasen in de Veertigdagentijd. Zijn wij in staat om ook te minderen als het om onze levensbehoeften gaat?

Heeft het lijden van Jezus ook impact op de wijze waarmee wij naar het lijden in onze wereld kijken?



We horen deze zondag de lezingen die aangegeven staan voor Biddag. 2

Kronieken1: 7-13 waar we koning Salomo om wijsheid horen bidden. Uit het Tweede of Nieuwe Testament lezen we Lukas 11: 1-13 Daar leert Jezus de mensen bidden.

Ds. Laura van Weijen

## Avondgebed 19 maart

Elke woensdag in de veertigdagentijd is er een avondgebed van ongeveer een half uur in de Bethelkerk, een half uur met bijvoorbeeld teksten, gedichten, liederen, muziek, stilte rond verhalen uit de bijbel.

### **Thema: 'Onze Vader'**

We bidden het elke zondag in de kerk: Onze Vader. Velen bidden het ook alleen, aan tafel, als meditatie. Bekende woorden die 'als vanzelf' gesproken worden. In dit avondgebed kijken we 'als nieuw' naar dit bekende gebed, we maken er geen nieuw gebed van. Het gaat erom dat we er met een nieuwe, open blik naar kijken.

Talrijke mensen zijn ons hierin voorgegaan. Ze zetten ons aan het denken. Hieronder twee voorbeelden. een derde voorbeeld vindt u in de 40-dagenkalender op 20 maart.



*'Gezegend zijn de hemellichamen  
Heer, zuiver mijn lichaam, reinig mijn ziel  
Ontgift mijn geest, schijn licht in mijn bovenkamer'  
Typhoon*

*'Onze Vader, die aan de knoppen zit,  
uw naam is eer bewezen  
uw Koninkrijk is begonnen,  
uw wil heeft plaatsgevonden, zoals dat allang gebeurde*

*in de hemel,  
nu ook eindelijk op aarde.  
Dank voor het dagelijks brood, en dat onze schuld vergeven is.  
U hebt ons bewaard voor de verzoeking  
en ons verlost van de almacht van het kwaad'*  
Rikko Voorberg

**Liturg:** Annabell de Jong

**Aanvang:** 19.30 uur

Mee te vieren via Kerkomroep.nl en via YouTube Bethelkerk Vlaardingen

Bij de uitgang staat de vastenpot, de opbrengst daarvan is bestemd voor de projecten in de veertigdagentijd.



## **Vooraankondiging: nieuwe website Kerkomroep per 17 maart 2025!**

Over enkele weken is het zover, dan wordt een nieuwe website voor Kerkomroep.nl geïntroduceerd.

Op maandagmiddag 17 maart 2025 om 12:30 uur gaat de nieuwe website live: een ander uiterlijk voor de site maar met hetzelfde bedieningsgemak voor iedereen.



## **50 jaar Vespers in Vlaardingen (iedere derde zondag van de maand, van sept t/m mei)**

Zondagmiddag 16 maart 2025 om 17.00 uur in de Bethelkerk

Inloop met koffie/thee vanaf 16.30 uur)

Voorganger: Guus Ruij

Seizoenthema: 'de Lofzang gaande houden'

Te beluisteren en te bekijken via: 'Kerkomroep.nl' (Vlaardingen / Bethelkerk) en het YouTube kanaal van de Bethelkerk Vlaardingen.

Een Vesper..... een korte kerkdienst met een verstillend karakter, mooi om de dag mee af te sluiten (muziek, Bijbellezing, gebed, stilte).

Dit jaar bestaan de Vesperdiensten 50 jaar!! We zitten dus in ons jubileumjaar.

Vandaag staat centraal: Lied 547, een lied uit de Lijdenstijd: 'met de boom des levens'.

Dit lied vindt wortels in Genesis 2 en Openbaring 22.

De Vespercantorij is present, er is samenzang, er is collecte.

Bezoek eens een Vesper! Elke derde zondag van de maand (sept t/m mei), om 17.00 uur in de Bethelkerk. Weet je welkom!

Namens de Vesper-werkgroep,

**Kees Nieuwstraten** - e-mail: [corkees29@gmail.com](mailto:corkees29@gmail.com) - tel: 06 25108182.

## Gespreksavond Jonge Mensen/Ouders

Aanstaande zondag 16 maart komen we met een aantal jonge mensen/ouders weer bij elkaar! Vind je het gezellig om aan te sluiten en verder te praten over geloven, je bent van harte welkom!

We starten om 20 uur bij een van ons thuis, Meerkoetstraat 66

Waarheid  
en de Schepping



**Paul Kingsnorth**  
20 maart | 18:00 uur

aanmelden voor 17 maart  
pastor@ambachtoost.nl

Alida Bosshardt  
Tim Keller  
Václav Havel  
Tish Warren  
Søren Kierkegaard  
Arvo Part  
Paul Kingsnorth  
Peperut & Felicia  
Henri Nouwen

**MODERNE PROFETEN**  
WARE WOORDEN  
Deel 2

Kees van Ekro

### Moderne Profeten 20 maart

Deze aflevering duurt 40 minuten.

En er is een bonusaflevering van 1 uur en 34 minuten. (Voor wie extra veel tijd over heeft)

Dat is best lang om samen te luisteren - vandaar dat ik jullie vraag de **podcast al vooraf te gaan luisteren** via de website

Paul Kingsnorth | Waarheid en de Schepping

20 maart | 18:00 uur

Wat gebeurt er met ons? Hoe we leven, hoe we omgaan met elkaar, met de schepping, wat voor soort mensen worden wij? Is de manier waarop wij leven te ontwrichtend? Voor onszelf, voor onze omgeving? Zullen wij de effecten gaan merken in een ecologisch drama? Wij pendelen tussen optimisme en wanhoop. We hopen op technologische oplossingen, op een collectieve gedragsverandering, op het afwenden van de dreiging. Maar soms denk je dat het te weinig is en te laat. Anderen relativeren de dingen en kijken weg. Ik weet hoe jij het voelt, maar volgens mij ligt een schaduw over de tijd. Veel mensen kennen depressie en angst, vooral jonge mensen. Zijn er plekken waar je dat kunt uiten? Zijn er mensen die hier woorden voor hebben?

[eo.nl](http://eo.nl)



Aanmelden voor deze avond tot 17 maart  
**Pastor Annabell de Jong**

### Vrijwilligers gevraagd bij een optreden van Muziekgroep Jun in Mrija

Muziekgroep "Jun" geeft op zaterdagavond 29 maart een optreden in het Oekraïnedorp Mrija. Zij willen op die manier de bewoners van Mrija een fijne avond bezorgen.

De diaconie heeft een budget beschikbaar gesteld om die avond ook een hapje en een drankje te serveren. Maar we hebben nog een paar vrijwilligers nodig, die willen helpen met de catering en/of iets lekkers willen bakken.

Vind je het leuk om mee te doen? Bel of mail dan met Yvonne.

Tel.: 06 12 18 60 84 e-mail [yvoneschoonhoven@ambachtoost.nl](mailto:yvoneschoonhoven@ambachtoost.nl)

### Mosterdzaad

In de dienst van 2 maart kreeg je mosterdzaad mee. Als je het snel geplant hebt, dan is het nu al prachtig gegroeid, zoals het mosterdzaadje van Cobie Plantinga.

Heb je het gemist? Er zijn nog een paar flesjes over - wees er snel bij, want op = op.

Pastor Annabell de Jong



### Modern Times met Geert Bierling

Als in 1936 de film 'Modern Times' van Charlie Chaplin in première gaat, staat de wereld op het punt van breken. Het is crisis, banken vallen om; tegelijkertijd raast de modernisering voort: in de wereld van staal, glas en beton worden efficiëntie en nuttigheid de maat der dingen.



De film 'Modern Times' is dan ook het boegbeeld van kritiek op de geïndustrialiseerde



samenleving waarin de kleine man aan de lopende band in de fabriek vermorzeld dreigt te raken tussen de altijd doordraaiende raderen.

Bij deze stomme film improviseert de Rotterdamse organist Geert Bierling de muziek.

Vrijdag 21 maart om 20.00 uur in de Bethelkerk (Burg. Verkadesingel 26).  
Entree: € 7,50 incl. koffie of thee.



## STICHTING CANTATES VLAARDINGEN

---

### CANTATEDIENST BETHELKERK VLAARDINGEN Zondag 23 maart 2025, aanvang 17.00 uur.

Op 23 maart wordt in de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26 te Vlaardingen, in een cantatedienst de cantate 'Wie schön leuchtet der Morgenstern' (BWV 1) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) uitgevoerd.

Bach schreef deze koraalcantate voor Maria Boodschap (Annunciatie) 1725, de vaste feestdag op 25 maart waarop (negen maanden voor Kerstmis) gevierd wordt dat – aldus het evangelie voor deze dag, Lucas 1: 26-38 – de aartsengel Gabriël aan Maria de geboorte van Jezus aankondigt.

Tevens wordt uitgevoerd het motet 'Die Könige' van Peter Cornelius (1824-1874). In dit motet vertelt een solist al zingend de geschiedenis van de drie koningen en zingt op de achtergrond het koor het middeleeuwse koraal 'Wie schön leuchtet der Morgenstern'.

Uitvoerenden zijn: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, Collegium Delft, orgelcontinuo en hoefdorgel: Arjen Leistra, solisten: Anneke Blik (sopraan), Adrian Fernandes (tenor), Johan Vermeer (bas)

Algehele muzikale leiding: Bas van Houte.

Voorganger is ds. Jan de Visser.

zie ook [www.cantatesvlaardingen.nl](http://www.cantatesvlaardingen.nl)

**Organisatie: Stichting Cantates Vlaardingen**

**website: [www.cantatesvlaardingen.nl](http://www.cantatesvlaardingen.nl)**

**e-mail: [infocantatesvlaardingen@gmail.com](mailto:infocantatesvlaardingen@gmail.com)**

*Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Echter, ook de deurcollecte na afloop is belangrijk om de cantatediensten voort te kunnen zetten. De collecte wordt dan ook warm aanbevolen.*



### **Bethel Theaterclub**

Hierna treft u een overzicht aan van de voorstellingen in de Stadsgehoorzaal.

Heeft u interesse voor één of meerdere voorstellingen dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij Carina Kal

[carinakal@ambachtoost.nl](mailto:carinakal@ambachtoost.nl)

Datum 2025	Voorstelling	Soort
Do. 20 mrt	Pieter Derks	Cabaret
Di. 25 mrt	Harry Mullisch 'De Aanslag'	Toneel
Vr. 28 mrt	ISH Dance Collective	Dans
Wo. 30 apr.	<b>Th. ad Schie:</b> Stef Bos	Muziek
Za. 10 mei	The Kik	Muziek
Vr. 16 mei	Slagerij van Kampen - drums	Muziek
Vr. 23 mei	Yentl en de Boer (try-out)	Muziek-theater
Za. 14 juni	Vlaardings Musical Gezelschap	Vlaardings

## Nieuwe Expositie in de Glazen Zaal

Ik ben Lo Kalden (een zwager van Cobi Vogler). Ik woon in Etten-Leur en ben een enthousiaste hobbyschilder. Ik werk met acrylverf en ben met aquarel begonnen. Heb les gehad van Sjoerd van den Boom, kunstschilder in Bergen op Zoom. Fijn dat ik het in jullie Bethelkerk mag laten zien.  
Lo Kalden



## Handig gebruik van onze Ambacht-Oost app

De Ambacht-Oost app is al flink in gebruik bij meerdere gemeenteleden. Handig om te zien welke diensten of thema-avonden er zijn de komende tijd en wat er aan nieuws is te melden voor onze wijk. Ook als groepsapp voor werkgroepen is de Ambacht-Oost app handig.

Mocht u hem nog niet hebben, download de app dan uit de Google Play Store of de Apple App Store.

Wilt u graag ondersteuning bij installatie of bij het omgaan met de Ambacht-Oost app na de installatie? Ook dat is mogelijk.

De beheerders van de Ambacht-Oost app zijn: Gertjan van der

Vaart, Arjan Kal en Frank Christiaansen. Benader hen voor vragen over onze Ambacht-Oost app.

## Weektip voor gebruik

De komende weken zal iedere week in de Bethelbrief een onderdeel van onze Ambacht-Oost app nader worden belicht met tips voor gebruik. **Deze week is dat het digitaal geven aan een collecte, de wijkkas of een actie.**

## Geven aan collectes

Het hoofdmenu van de kerkapp staat onderaan de pagina:



Het derde icoontje geeft aan: Geven. Hier zie je de 2 collectes die voor de zondagsdienst zijn bestemd. Je kunt beide bedragen uiteraard aanpassen door op het min-teken of het plus-teken te klikken. Dit gaat in stappen van €0,50.

Als je op het bedrag klikt kun je ook zelf een eigen gekozen bedrag invoeren.

Bij Geven staat naast het fotootje van jezelf "Mijn saldo" en een bedrag. Rechts daarvan staat "Opwaarderen". Hiermee kun je saldo-tegoed inkopen, waarmee je later gaat geven aan collectes. Voer een bedrag in en klik op het pijltje.

Daarna kies je de eigen bank waarmee je het saldo wil opwaarderen.

Via iDeal ga je naar je eigen bankomgeving. Na betaling staat het bedrag als saldo in de app en het geld van het saldo wordt rechtstreeks overgemaakt naar de Protestantse Gemeente Vlaardingen. Dit kun je ook zien in je bankafschriften.

Als je voor het eerst saldo opwaardeert wordt gevraagd om een pincode in te stellen. Onthoud deze pincode, want bij iedere collectebetaling uit je saldo wordt deze pincode gevraagd.

Bij het opwaarderen van het saldo wordt €0,24 in rekening gebracht aan bankkosten. Je kan er ook voor kiezen om geen saldo in de app te zetten en per collecte geld over te maken. Dan kost het iedere keer €0,24 aan bankkosten. Het is dus voordeliger om saldo op te laden.

Het saldo opwaarderen is te vergelijken met het systeem van collectebonnen: je koopt vooraf in wat je op een later moment wil geven.

Rechtsboven in de module Geven staat een tijdklokje met een pijltje. Als je dat aanklikt kun je zien wat je Geefgeschiedenis is, dus wat je in de loop van het jaar aan collectes hebt gedoneerd.

### **Geven aan de wijkkas of kortlopende acties**

In de module Geven staat bovenaan naast de collectes ook de optie om te geven aan de wijkkas. Hier is het mogelijk om een bijdrage te geven aan de wijkkas voor bv. consumpties bij het Bethelcafé of deelname aan een maaltijd.

Als er een speciale actie loopt voor een goed doel (bv. de Lentemarkt) dan kan hiervoor een aparte geef-actie in de app worden aangemaakt. Voor giften aan de wijkkas en aan kortlopende acties kun je niet betalen vanuit je collectesaldo.

Je betaalt dan vanuit je eigen bank en betaalt €0,24 aan bankkosten per betaling. Dit staat altijd aangegeven in de app.

Veel digitaal succes!

Volgende week schrijven we over het laatste menu-onderdeel "Gemeente".

Deze tip is ook geplaatst in de kerkapp bij Eerste Hulp bij Appgebruik

Frank Christiaansen

## **Met het oog op ander nieuws.....**

### **Dringende oproep**

Voor het Vormingsonderwijs (voorheen GVO/HVO) op de openbare school zoeken we tijdelijk een leerkracht.

In Vlaardingen zijn vijf openbare scholen waar christelijke lessen, naast Islamitische lessen, worden gegeven. De huidige docent is helaas langdurig ziek en we krijgen de vacature niet vervuld. Daarom roep ik uw hulp in. Misschien is er in uw netwerk iemand die ons (tijdelijk) wil helpen.

Het gaat om een bevoegde leerkracht die op een openbare school een aantal lessen vanuit het christelijk geloof wil geven. We hopen dat u iemand weet die enthousiast wordt van het lesgeven aan kinderen op school. Dat is iemand die goed kan vertellen, niet invult voor de kinderen en die de kinderen vrij houdt. Dit zijn de scholen:

IKC Erasmus, 3131 WN Vlaardingen

IKC De Klimboom, 3134 CR Vlaardingen

IKC Jan Ligthart, 3135 JN Vlaardingen

U kunt mij bellen of mailen voor info. Graag!

Bertha van der Vlies, Regiobegeleider Rotterdam e.o.

Tel.: 06 62 67 63 65, e-mail [b.vandervlies@pcgvo.nl](mailto:b.vandervlies@pcgvo.nl)

## **Vormingsonderwijs Scholenfolder**

GVO in de praktijk: <https://www.youtube.com/watch?v=3NR8jyoPd5A&feature=youtu.be>

**Protestants Centrum GVO**, Postbus 8504, 3503 RM Utrecht

Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht

[www.pcgvo.nl](http://www.pcgvo.nl)

## **Uit de Windwijzer**

### **Zin op Zondag 'Over grenzen'**



Ben van Dorp kreeg veertien jaar geleden contact met Oleg Boiko, afkomstig uit Oekraïne. Oleg is een van die jonge mensen. Hij schilderde hun huis, hier in Vlaardingen. Dit contact leidde tot gesprekken, taallessen, samen eten en op bezoek gaan in een detentiecentrum. Er ontstond een bijzondere vriendschap, die grenzen overstijgt. Ben vertelt deze middag over zijn keuzes en waarop die gebaseerd zijn, over vriendschap met mensen die wonen in een land in oorlog, over grenzen overgaan, letterlijk en

figuurlijk. Geen politiek verhaal, geen oorlogsverhaal, maar een verhaal over mensen en waarom ze iets voor elkaar betekenen. Je bent van harte uitgenodigd voor deze

**Zin op Zondag op 16 maart om 15.00 uur.**

### **Het vervolg 18 maart 20.00 uur**

#### **In gesprek met Oleg**

Tijdens 'Het vervolg' gaan we in een live-verbinding op 18 maart in gesprek met Oleg Boiko, een jonge Oekraïner die vriendschap over grenzen heen opbouwde met Ben van Dorp. Hij vertelt in goed Nederlands zijn verhaal over wat voor hem van waarde is en welke keuzes hij in het leven maakt, over zijn verlangen naar rechtvaardigheid en strijd tegen onrecht tijdens de Majdan-opstand in 2014 en over de oorlog nu. Wat betekent geloven of de kerk voor mensen in Oekraïne? Waar haalt hij moed en hoop vandaan? Wat kunnen we van hem leren? De avond op 18 maart begint om 20.00 uur in De Windwijzer. Aanmelden is niet noodzakelijk maar vinden we wel prettig: [aanmelden@dewindwijzer.nl](mailto:aanmelden@dewindwijzer.nl)

## **Uit Wijkgemeente Holy**

### **Rouwkring**

Een dierbaar mens verliezen aan de dood doet de wereld even stil staan. Degenen die dat hebben meegemaakt weten hoe moeilijk het is om woorden te geven aan dat grote verdriet. Het kan heel fijn zijn om over je ervaringen te praten met mensen die het zelf hebben meegemaakt. Daarom organiseren we zeer binnenkort weer een rouwkring in Holy, bedoeld voor mensen uit alle wijken. Er zullen verschillende thema's aan de orde komen.

We hebben voor deze kring mensen persoonlijk uitgenodigd die in de afgelopen jaren hun partner hebben verloren. Het kan zomaar zo zijn dat u bij de doelgroep hoort, maar dat u (onbedoeld) geen uitnodiging heeft ontvangen, maar wel mee zou willen doen. Dat kan. De kring start op donderdagmorgen 27 maart. Het is belangrijk om erbij te zeggen dat de ervaring leert dat deze bijeenkomsten als té belastend worden beleefd, wanneer het verlies korter dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden.



Als u mee wilt doen, meld u zich dan aan. Voor ons is het fijn als u dit **uiterlijk maandag 24 maart doet**.

De kring wordt gehouden op donderdagmorgen 27 maart, 10 april, 24 april, 8 mei, 22 mei en 5 juni. We beginnen om 10.00 uur met koffie. De ochtenden vinden plaats in Kerkcentrum Holy aan de Reigerlaan. Mocht u onverhoopt één van deze data niet kunnen, dan is dat niet erg.

Mocht u een drempel voelen, weet dan dat u niet de enige bent. Als u eerst iets meer wilt weten, laat dit dan gerust weten. We hopen op bijzondere momenten met elkaar, waarbij de deelnemers elkaar kunnen bemoedigen en steunen.

**Loes Hössen en Petra Nijboer**

**Opgave en/of informatie:** Petra Nijboer [gpmnijboer@gmail.com](mailto:gpmnijboer@gmail.com) - 06-27156988

## Actie Kerkbalans 2025

Het College van Kerkrentmeesters wil iedereen bedanken die een bijdrage heeft toegezegd en/of via een contant bedrag onze Protestantse Gemeente te Vlaardingen heeft willen ondersteunen. Ook gaat onze dank uit naar de vele vrijwilligers die geholpen

hebben om de post op de juiste adressen te bezorgen en weer op te halen. Zonder hen zou de actie bijna niet zijn uit te voeren.

Op dit moment kunnen wij u meedelen dat tot nu toe een bedrag van € 599.000 is toegezegd. Dat is een zeer mooi resultaat waarvoor we u dankbaar zijn. U heeft laten zien dat u onze kerk een warm hart toedraagt!

Met vriendelijke groet,

**Koen Korving** - Voorzitter College van Kerkrentmeesters

## We blijven met elkaar verbonden

- Via de Bethelbrief, de weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en afmelden bij : Heleen Horsman [scriba@ambachtoost.nl](mailto:scriba@ambachtoost.nl)  
Iedere zondag liggen er een aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang voor hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.
- Via de website: [www.ambachtoost.nl](http://www.ambachtoost.nl)
- Via Facebook @BethelkerkVld en Instagram @bethelkerk\_vld



- Via 'Onderweg'.
  - Via Whatsapp-groep Ambacht-Oost (Bethelkerk)
- Met deze code kun je lid worden van de appgroep of aanmelden via [pastor@ambachtoost.nl](mailto:pastor@ambachtoost.nl)



## Agenda

### Zondag 16 maart

Dienst – Ds. Laura van Weijen	10.00 uur
Vesper	17.00 uur
Provider	19.00 uur

### Maandag 17 maart

Klussen rond en in de kerk	09.00 – 12.00 uur
----------------------------	-------------------

### Dinsdag 18 maart

Cantorij	20.00 – 21.30 uur
----------	-------------------

### Woensdag 19 maart

Avondgebed	19.30 uur
------------	-----------



**Donderdag 20 maart**

Bethelcafé 14.30 – 16.30 uur  
Moderne Profeten 18.00 uur

**Zaterdag 22 maart**

Cleanup Day Vlaardingen Schoon

**Zondag 23 maart**

Dienst – Mw. Metta Wierenga 10.00 uur  
Cantatedienst – Ds. Jan de Visser 17.00 uur  
Club 19.00 uur

**Gedicht/tekst van de week**

Wilt u ook een gedicht of tekst met ons delen?

Stuur dat dan naar Heleen Horsman, [scriba@ambachtoost.nl](mailto:scriba@ambachtoost.nl)

**De weg kwijt**

(Nina Laverona)

lange routes heb ik gelopen  
langs paden die me lief zijn  
bomen die me beschermden  
tegen soms te felle weerschijn

voorbijgangers die naar me lachten  
kregen een stralende lach terug  
naar tegenliggers die dat niet deden  
knipoogde ik heimelijk achter hun rug

blindelings kende ik de wegen  
die leidden naar verbondenheid  
als de nacht eens iets te donker werd  
of na een ongelijkwaardige strijd

het leven was zo heerlijk simpel  
ik zag overal slechts open deuren  
met mensen die naar voorjaar roken  
in de helderste groene kleuren

waarom liep ik niet gewoon door  
op dit comfortabel geplaveide pad  
en nam ik de ontoegankelijke zijweg  
die ik eerder altijd gemedend had