



Jaargang 4, nr. 46

**BETHELNIEUWS**

wekelijkse brief

voor de wijkgemeente Ambacht-Oost (Bethelkerk)

van de Protestantse gemeente te Vlaardingen

website: [www.ambachtoost.nl/](http://www.ambachtoost.nl/)

opgave en afmelden bij : Heleen Horsman [scriba@ambachtoost.nl](mailto:scriba@ambachtoost.nl)

15 -11-2024



## Bij de dienst van 17 november

In deze dienst gaat Ds. Guus Fröberg uit Leiden voor.

'Ook in economisch kwakkeljaar 2023 werden de rijkste Nederlanders weer rijker.' (NOS App 28-10-24). De tweedeling in de samenleving wordt steeds groter. Rijker worden rijker, armer blijven armen. Het is crisis. Het is slechts één van de crises, waar we mee te maken hebben. Andere crises, zoals de woningnood, de milieucrisis, de stroom van mensen die een stukje zekerheid en welvaart in het rijke deel van Europa zoeken, kunnen hier niet los gezien van worden.



Tegen deze achtergrond luisteren we naar de woorden van Jezus over de schriftgeleerden in hun dure gewaden en de arme weduwe.

We lezen Exodus 30: 11-16 en Marcus 12: 38 – 13: 2

Van harte uitgenodigd!

**Ds. Guus A.V. Fröberg**

## kerk in actie

### Helpt u mee?

Er worden ook dit jaar weer collectanten gezocht voor Noodhulp aan kinderen in Oekraïne, waar de oorlog helaas nog steeds voortduurt.

In de week van 18 t/m 23 november vindt de landelijke 'huis aan huis' collecte van Kerk in Actie plaats, waarvan de opbrengst voor deze Noodhulp bestemd is.

De doelstelling is kinderen in oorlogsgebied veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteuning te bieden, zoals beschreven op deze website:

<https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/noodhulp-oekraïne/>

Op dit moment kunnen wij nog collectanten gebruiken voor het postcodegebied 3132 en 3134 in Vlaardingen. Het zou geweldig zijn als meer zich mensen melden.

Het collecteren kost U naar schatting één of twee avonden van ca. 1,5 tot 2 uur. Een passend collectegebied wordt in overleg toegewezen in omgeving van Uw woonadres. Bent u in staat en bereid om te collecteren dan kunt u zich opgeven bij:

**Trudy Schoolenberg**

e-mail: [trudy@schoolenberg.com](mailto:trudy@schoolenberg.com).

### 50 jaar Vespers in Vlaardingen

(iedere derde zondag van de maand,  
van sept t/m mei)

**Zondagmiddag 17 november 2024 om  
17.00 uur, Bethelkerk**

(inloop met koffie/thee vanaf 16.30 uur)



Voorganger: ds. Hans Mast

Seizoenthema: 'de Lofzang gaande houden'

Te beluisteren en te bekijken via: 'Kerkomroep.nl' (Vlaardingen / Bethelkerk) en het YouTube kanaal van de Bethelkerk Vlaardingen

Een Vesper..... een korte kerkdienst met een verstillend karakter, mooi om de dag mee af te sluiten (muziek, Bijbellezing, gebed, stilte).

In 2025 bestaan onze Vesperdiensten 50 jaar!! We zitten dus in een jubileumseizoen. Vandaag staat Lied 725 centraal: 'Gij boden rond Gods troon'.

Dit lied vindt wortels in Openbaring 7 vers 9-17

De Vespercantorij is present, er is samenzang, er is collecte.

Bezoek eens een Vesper! Elke derde zondag van de maand (sept t/m mei), om 17.00 uur in de Bethelkerk. Weet je welkom!

Namens de Vesper-werkgroep,

**Kees Nieuwstraten**

e-mail: [corkees29@gmail.com](mailto:corkees29@gmail.com)

tel: 06 25108182

## Bethelcafé

Op de derde donderdag van de maand, op 21 november, bent u weer van harte welkom in het Bethelcafé. Bent u er nog nooit geweest? Probeer het een keer. Het is er gezellig. Een gesprekje bij een kopje koffie of thee, aan tafel voor een spelletje onder het genot van een drankje en een hapje. Dit keer is ook aanwezig Cobie van der Vlies met een tafel vol kaarten. Goed om uw voorraad weer eens aan te vullen. Tevens is Magda Akkerman present met wat leuke spulletjes, b.v. voor een cadeautje voor Sinterklaas of de kerst. We ontmoeten elkaar graag.

**Carina Kal**



## Donderdag 21 november: Biertje met de dominee

De kroeg en de kerk, met Petra en Geert.

Niet voor niets zijn dit van oudsher de plekken waar gesprekken over het leven, geloof, over onszelf en de wereld om ons heen plaats vinden.

Gezelligheid en goede gesprekken.

Een warm gevoel van welkom in **Café Mes,**

**Schiedamseweg** of je nou 'van de kerk bent' of niet.

Iedereen is welkom en kom gewoon een keer kijken.

## Moderne Profeten

MODERNE PROFETEN  
WARE WOORDEN  
Deel 2

Waarheid in het  
Alledaagse



Tish Warren  
do 21 november | 18:00

aanmelden voor 18 november:  
pastor@ambachtoost.nl

do 21 november | 18:00

Tish Warren

#3 Tish Warren | Waarheid in het Alledaagse

Is waarheid alleen iets van het denken, van de geest? Of heeft waarheid ook te maken met het lichaam? Wat zegt het lichaam ons over waarheid? Profeten in de Bijbel spreken vaak in fysieke taal. Het gaat over hun nieren, hun handen, hun ogen, hun baarmoeder. Maar het lichaam is ook iets van het gewone leven. Douchen, je tanden poetsen, sporten, de aroma van een kop koffie, ziek worden, de gerimpelde huid van je moeder. Is waarheid ook zo vlakbij, te ontdekken op een gewone dag? Tish Warren, Anglicaans priester, heeft veel mensen geleerd om aandachtig te luisteren naar het lichaam en naar het gewone leven. Op een intrigerende manier verbindt ze dat met bidden. Bidden als toegang tot waarheid. Bidden, en aandachtig leven en daardoor een blikverruiming opdoen?



## STICHTING CANTATES VLAARDINGEN

### Presentatie 'Bach Anders Dag' in de Bethelkerk

Op zaterdag 23 november 2024 organiseert de Stichting Cantates Vlaardingen, in samenwerking met de Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost, in de Bethelkerk aan de Burg. Verkadesingel 26 in Vlaardingen een Bach Scratch Dag voor ervaren koorzangers.

Er wordt dan onder leiding van dirigent Jan Joost van Elburg de volgende muziek ingestudeerd: Organ Fugue in G minor BWV 578, een orgelfuga van J.S. Bach in een arrangement dat Ward Swingle schreef voor The Swingle Singers, het beroemde Air op de G-snaar uit de derde orkestsuite BWV 1068 van J.S. Bach, in een arrangement van Miguel Astor en een arrangement van Jetse Bremer voor koor en piano van het lied 'Bach bijvoorbeeld' van Shirley Zwerus uit 1966.

De instrumentale begeleiding is in handen van dwarsfluitiste en pianiste Marie-Christine Goergen en drummer Bert van der Meer.

Om **16.00 uur** wordt voor publiek de ingestudeerde koormuziek uitgevoerd. Tijdens de uitvoering zal Marie-Christine Goergen ook nog een tweetal instrumentale intermezzo's verzorgen, op zowel fluit als piano. Zij speelt dan: Prelude in C (BWV 846) op piano en Sarabande en Bourrée angloise uit de Partita in a (BWV 1013)

De toegang is vrij. Wel wordt er na afloop een vrijwillige bijdrage gevraagd.

**Rob van Herwaarden**





## Beter een goede buur...

### Muziek bij de Buren in de Bethelkerk

Singersongwriter Corvin Silvester treedt op in onze eigen Bethelkerk. Dat gebeurt tijdens Muziek bij de Buren, zondag 24 november.

Corvin Silvester treedt drie keer op: om 13.30 uur, 14.30 uur en om 15.45 uur. Elk optreden duurt een half uur.

Muziek bij de Buren valt op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Daarom begint het eerste optreden van Corvin een kwartiertje later dan op de publicaties van Muziek bij de Buren is aangegeven.

Dat latere begin geeft extra tijd om de kerkruimte voor te bereiden voor het optreden. Het inrichten van de kerkruimte verloopt met respect voor het bijzondere

karakter van deze bijzondere zondag.

Toch nog een beetje ongerust? Neem contact op met een van de leden van de kerkenraad.

Wil je meehelpen voorbereiden – en na afloop alles op zijn plek te zetten? Graag!

Wil je komen luisteren? Leuk! Van harte welkom!

**Peter van Rijn en Loes van Hutten**

## Bethel Theaterclub

Hieronder treft u een overzicht aan van de voorstellingen in de Stadsgehoorzaal.

Heeft u interesse voor één of meerdere voorstellingen dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij Carina Kal, [carinakal@ambachttoost.nl](mailto:carinakal@ambachttoost.nl).



Datum 2024	Voorstelling	Soort
Do. 21 nov.	Soundos El Ahmadi (try-out)	Cabaret
Vr. 29 nov.	Simply the Best of Tina Turner	Muziek
Vr. 20 dec.	Claudia de Breij	Cabaret
Zo. 22 dec.	Agata Christie's Murder on the Nile	Toneel
Datum 2025	Voorstelling	Soort
Do. 11 jan.	Toneelgroep ONI	Klucht
Za. 18 jan.	Mell VF	Muziek
Za. 25 jan.	Gerard Alderliefste - Chansonavond	Muziek

## Expositie

In de glazen zaal is een nieuwe serie schilderijen: Verleden Vlaardingen (de ondertitel is: Geloven, Visserij en Handel).



Gebouwen, waarvan we er sommige nog kunnen herinneren, maar niet allemaal. Het vierde schilderij vormt de verbinding tussen Toen en Nu: Het Visserijmonument.

Het standbeeld heeft altijd een plek in mijn hart gehad. Als klein kind mocht ik met m'n ouders mee naar de onthulling.

En later, werkzaam bij regenkledingatelier Nowa, fietste ik er dagelijks langs.

Ik maakte zuidwesters, de kap die de visser ook draagt.

Maar ook visserijhemden, ondingen om te maken. Heel stug materiaal. Soms moest je ze ook herstellen en zaten de schubben er nog aan...

Het is allemaal Verleden Tijd.

**Cobie van der Vlies**

### **Andere Exposities**

Eigenlijk zou er een andere expositie zijn maar er was niet genoeg tijd om alles voor te bereiden.

Denk je dat jouw schilderijen, tekeningen, foto's (graag formaat 50x40 of groter) ook een plekje in de kerk kunnen vinden, laat het mij dan weten!

Je kunt er 3 of 6 kwijt in de koffiezaal en 7 of 8 in de glazen zaal.

**Cobie van der Vlies**, ik hoor graag van je! [cobievandervlies@ambachtoost.nl](mailto:cobievandervlies@ambachtoost.nl)

### **Met het oog op ander nieuws.....**



#### **Uit de Windwijzer**

##### **Zin op Zondag Lezing**

Op 17 november van 15.00 – 16.00 uur wordt de lezing

**'Leven in het spoor van Franciscus van Assisi'**

gehouden door Fer van der Reijken; hij is gardiaan van Stads klooster San Damiano in 's-Hertogenbosch waar hij betrokken is bij het straatpastoraat.

Op 17 november neemt Fer ons mee in de keuzes in zijn leven. "Als tiener moest ik een werkstuk maken en was ik op zoek was naar een onderwerp.

Het was mijn moeder, die mij wees op Franciscus. 'Daar is het begonnen'."

#### **Het Verhaal Vooraf**

Op **woensdag 13 november** spraken we over onze relatie met de natuur en ruimte om bewuster te leven in alle hectiek van het leven.

#### **Het Vervolg**

Verbonden met alles wat leeft.

Franciscaan Fer van der Reijken nodigt ons uit om steeds met nieuwe ogen te kijken.

Liefde voor de natuur speelt een belangrijke rol in de spiritualiteit van Franciscus.

Daarom trekken we op **zaterdag 23 november** erop uit om te kijken met nieuwe ogen, aandachtig te luisteren en grond onder de voeten te voelen. We doen dat in een voor vele vertrouwde omgeving: Het Hof / het Oranjepark.

Neem een fototoestel of telefoon mee. We proberen vast te leggen wat we met nieuwe ogen zien. We kunnen dat gaandeweg of na afloop ook aan elkaar zien. We starten om 10.00 uur in de Windwijzer en lopen vandaaruit naar 't Hof. Om 12.00 uur sluiten we met elkaar af.

## Uit Wijkgemeente Centrum West

Zaterdag 16 november van 10.00 – 14.00 uur



### We blijven met elkaar verbonden

- Via de Bethelbrief, de weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en afmelden bij : Heleen Horsman [scriba@ambachtoost.nl](mailto:scriba@ambachtoost.nl)  
Iedere zondag liggen er een aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang voor hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.
- Via de website: [www.ambachtoost.nl](http://www.ambachtoost.nl)
- Via Facebook @BethelkerkVld en Instagram @bethelkerk\_vld



- Via 'Onderweg'.
- Via Whatsapp-groep Ambacht-Oost (Bethelkerk)  
Met deze code kun je lid worden van de appgroep of aanmelden via [pastor@ambachtoost.nl](mailto:pastor@ambachtoost.nl)



### Agenda

#### Zondag 17 november

Dienst – Ds. Guus Fröberg 10.00 uur  
Vesperdienst 17.00 uur  
Club 19.00 uur

#### Maandag 18 november

Klussen rond en in de kerk 09.00 – 12.00 uur

#### Dinsdag 19 november

Cantorij 20.00 – 21.30 uur

#### Donderdag 21 november

Bethelcafé 14.30 – 16.30 uur

#### Zaterdag 23 november

Bach Anders Dag 16.00 uur

#### Zondag 24 november

Gedachtenisdienst – Annabell en Yvonne 10.00 uur  
m.m.v. Cantorij  
Muziek bij de Buren 13.30 uur  
Provider 19.00 uur

## Gedicht/tekst van de week

Wilt u ook een gedicht of tekst met ons delen?

Stuur dat dan naar Heleen Horsman, [scriba@ambachtoost.nl](mailto:scriba@ambachtoost.nl)

### November

*(Hans Andreus)*

Geen spoor meer van zomer, al haast weer winter  
De mistbanken van de herfst hangen laag  
over de grond, verschuiven traag.  
Het licht wordt steeds kouder en minder.

En ik denk: ik ben bijna niet buiten geweest  
toen het gras nog hoog stond en bol van groen  
de bomen waren. Teveel te doen  
en schrijven voor brood verduistert de geest.

En zelfs de kleuren van oktober,  
het befaamde palet, het beschilderde lover,  
heb ik, al spijt me dat nauwelijks, gemist.

Er schijnt nu een zon als een maan door de mist,  
maar het vuur van de zomer is opgebrand  
en de bomen zwerven kaal door het land.