

Jaargang 4, nr. 45

BETHELNIEUWS

wekelijkse brief

voor de wijkgemeente Ambacht-Oost (Bethelkerk)

van de Protestantse gemeente te Vlaardingen

website: www.ambachtoost.nl/

opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl

8-11-2024



Bij de dienst van 10 november

In deze dienst gaat Ds. Edwin de Jong uit Hellevoetsluis voor.

Aanstaande zondag gaan we nadenken over het thema: Omgaan met de stenen in je leven. Hier staan de stenen symbool voor de lastige dingen die we soms tegenkomen. En iedereen maakt wel eens moeilijke dingen mee, toch? Maar hoe kun je daar op een gelovige manier mee omgaan? Beloofd: het wordt geen depressieve preek! Hopelijk gaan we juist naar huis met hoop en vertrouwen.

Ds. Edwin de Jong



Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar

Op 24 november aanstaande, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, gedenken we onze dierbaren die het afgelopen jaar gestorven zijn.

We noemen dan hun namen en steken bij iedere naam een kaarsje aan.

We willen in deze dienst graag ruimte bieden om, naast onze eigen gemeenteleden die ons ontvallen zijn, ook naast van gemeenteleden te gedenken.

Vandaar deze oproep:

is er in uw omgeving het afgelopen jaar iemand gestorven, wiens naam u graag genoemd zou hebben?

Geeft u dit dan uiterlijk maandag **11 november** door aan ds. Yvonne Schoonhoven, tel. 06-12186084, e-mailadres yvoneschoonhoven@ambachtoost.nl

Ds. Yvonne Schoonhoven



Kliederkerk

Aanstaande zondag is er weer kliederkerk! Je bent welkom op zondagmiddag **10 november** van 14.45-17.00 uur in de Bethelkerk, Burgemeester Verkadesingel 26. Het thema is dan "Kom je samen verder?" We ontdekken van alles over hoe uniek jij bent, en waar anderen uniek in zijn. Als mensen samenwerken, komen ze het verst. Het is net als met alle delen van je lichaam: je oog, je oor, je hand en je voet... ze zijn allemaal anders, maar samen zijn ze één geheel. We gaan weer allerlei leuke activiteiten doen, liedjes zingen en naar een bijbelverhaal luisteren. En we sluiten de middag af met lekker eten. Kom je ook?

Meer info bij **Yvonne Schoonhoven**, 06-12186084

Club/Provider 10 november

Elke zondagavond tussen 19:00 en 20:30 zijn er tieners in onze kerk aanwezig. Op deze avond is er namelijk Club of Provider. Het is een hele leuke en gezellige groep. Ken je iemand die dit ook wel leuk zou vinden, laat hen gerust langs komen.

Tot zondag 10 november!

Met vriendelijke groetjes,

Onno en Astrid - asrooz@outlook.com



kerk in actie Collecte Werelddiaconaat 10-11-24

Duurzame landbouw in de hoge Andes in Bolivia

Door klimaatverandering valt de regen in het hoge Andesgebergte steeds grilliger. Boeren en boerinnen gaan samenwerken in coöperaties. Dankzij waterreservoirs kunnen ze hun land irrigeren. Ze leren inheemse groenterassen weer waarderen en biologisch verbouwen. Jongeren zien weer toekomst op het platteland. Stadsbewoners leren stadslandbouw en scholieren gaan aan de slag in schooltuinen. Het geeft hoop dat zelfs op 4.000 meter hoogte landbouw mogelijk is.

Kerk in Actie steunt via het programma Werelddiaconaat onder andere de boeren en boerinnen in Bolivia. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. collecte werelddiaconaat november of doneer online. Hartelijk dank!

Lees meer op kerkinactie.nl/boerinbolivia.

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Helpt u mee?

Er worden ook dit jaar weer collectanten gezocht voor Noodhulp aan kinderen in Oekraïne, waar de oorlog helaas nog steeds voortduurt.

kerk in actie

In de week van 18 t/m 23 november vindt de landelijke 'huis aan huis' collecte van Kerk in Actie plaats, waarvan de opbrengst voor deze Noodhulp bestemd is.

De doelstelling is kinderen in oorlogsgebied veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteuning te bieden, zoals beschreven op deze website:

<https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/noodhulp-oekraïne/>

Op dit moment kunnen wij nog collectanten gebruiken voor het postcodegebied 3132 en 3134 in Vlaardingen. Het zou geweldig zijn als meer zich mensen melden.

Het collecteren kost U naar schatting één of twee avonden van ca. 1,5 tot 2 uur. Een passend collectegebied wordt in overleg toegewezen in omgeving van Uw woonadres. Bent u in staat en bereid om te collecteren dan kunt u zich opgeven bij:

Trudy Schoolenberg

email: trudy@schoolenberg.com

Dag van de mantelzorg

10 november is de dag van de mantelzorg. In de kerk willen we daar aandacht aan besteden door het uitdelen van gerbera's. De gerbera is een bloem die uit zichzelf niet rechtop blijft staan; daarom wordt er een ijzerdraadje om de steel gewikkeld.

Zo is de gerbera een symbool van mantelzorg: mantelzorgers geven steun aan mensen, zodat ze overeind kunnen blijven!



CANTATE BWV 70 BETHELKERK VLAARDINGEN **Zondag 10 november 2024, aanvang 17.00 uur.**

Op 10 november wordt in de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26 te Vlaardingen, in een cantatedienst de cantate 'Wachet! Betet! betet! wachet!' (BWV70) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) uitgevoerd.

Bach schreef deze cantate voor de 26e zondag na Trinitatis, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De evangelielezing die bij deze cantate hoort, is Mattheüs 25: 31-46, waarin het gaat over het laatste oordeel.

Tevens wordt uitgevoerd het motet 'Die Himmel erzählen die Ehre Gottes' (SWV 386), psalm 19 op muziek gezet door Heinrich Schütz (1585 -1672).

Uitvoerenden zijn: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, Collegium Delft, orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra, solisten: Merel van Geest (sopraan), Marie Anne Jacobs (alt), Adrian Fernandes (tenor), Johan Vermeer (bas)

Algehele muzikale leiding: Bas van Houte.

Voorgangers is ds. Peterjan van der Wal.

Zie ook www.cantatesvlaardingen.nl.

Organisatie: Stichting Cantates Vlaardingen
Website: www.cantatesvlaardingen.nl
E-mail: infocantatesvlaardingen@gmail.com



Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Echter, ook de deurcollecte na afloop vormt een belangrijke pijler om de cantatediensten voort te kunnen zetten. De collecte wordt dan ook warm aanbevolen.



50 jaar Vespers in Vlaardingen **(iedere derde zondag van de maand, van sept t/m mei)**

Zondagmiddag 17 november 2024 om 17.00 uur, Bethelkerk

(inloop met koffie/thee vanaf 16.30 uur)

Voorganger: ds. Hans Mast

Seizoentema: 'de Lofzang gaande houden'

Te beluisteren en te bekijken via: 'Kerkomroep.nl' (Vlaardingen / Bethelkerk) en het YouTube kanaal van de Bethelkerk Vlaardingen

Een Vesper..... een korte kerkdienst met een verstillend karakter, mooi om de dag mee af te sluiten (muziek, Bijbellezing, gebed, stilte).

In 2025 bestaan onze Vesperdiensten 50 jaar!! We zitten dus in een jubileumseizoen.

Vandaag staat Lied 725 centraal: 'Gij boden rond Gods troon'.

Dit lied vindt wortels in Openbaring 7 vers 9-17

De Vespercantorij is present, er is samenzang, er is collecte.
Bezoek eens een Vesper! Elke derde zondag van de maand (sept t/m mei), om 17.00
uur in de Bethelkerk. Weet je welkom!
Namens de Vesper-werkgroep,
Kees Nieuwstraten
e-mail: corkees29@gmail.com
tel: 06 25108182

Jubileumconcert Edwin Vooijs 9 november

Eindelijk is het dan zover: zaterdagmiddag vanaf 15.00 uur
kunt u genieten van het jubileumconcert van Edwin Vooijs
die dit jaar 40 jaar organist is. Het concert vindt plaats in
de Bergsingelkerk, Bergsingel 150 in Rotterdam.
Van harte aanbevolen!

Heleen Horsman



40 jaar organist

Edwin Vooijs

JUBILEUMCONCERT

zaterdag 9 november 2024
aanvang 15.00 uur
gratis toegang (vrije gift)

Bergsingelkerk
Bergsingel 150 Rotterdam

met medewerking van:
Bergsingelcantorij o.l.v. Edwin Vooijs
Nova Voce o.l.v. Ilona van Grondelle-de Kievit
Johan den Hoedt | orgel
Richard Bos | orgel
Marcel van Westen | orgel

BERGSINGELKERK
BMVIER

Hij speelt nu al veertig jaren lang met een gemak zo virtuoos
het allegro, adagio, crescendo, fortissimo en piano zo grandioos!

Edwin, gefeliciteerd!

Doet u mee?

Sparen voor de Voedselbank

Boon's Supermarkt aan de van Hogendorpstraat organiseert weer een
zegeltjesactie. Er kunnen spaarkaarten gevuld worden voor



boodschappenpakketten. Doe je regelmatig boodschappen bij Boon, maar ga je niet meedoen met de zegeltjesactie, wil je dan de zegeltjes sparen voor de Voedselbank? In het halletje van de kerk staat een verzamelbox. Help je mee deze te vullen?

Jos van den Boogert

Muziek bij de Buren: Corvin Silvester in Bethelkerk

Niemand minder dan singersongwriter Corvin Silvester treedt op in onze eigen Bethelkerk. De voormalige frontman van C.C.Grand zingt een aantal van zijn nummers op **zondagmiddag 24 november**. Die dag is het festival Muziek bij de Buren. Hou die middag vrij in je agenda!

Muziek bij de Buren is een muziekfestival waar plaatselijke musici optreden, vaak letterlijk in huiskamers. Optredens zijn er ook in iets grotere gelegenheden, waaronder de Bethelkerk. Er zijn verschillende rondes, zodat bezoekers diverse optredens kunnen bijwonen.

Corvin Silvester treedt drie keer op: om 13.30 uur, 14.30 uur en om 15.45 uur. Elk optreden duurt een half uur. Bij elke inloop staan koffie, thee en een drankje klaar.

Help mee!

Bij Muziek bij de Buren past een gezellige huiskamersfeer bij. Die sfeer willen we ook in de Bethelkerk zien en voelen. Her en der kleine tafeltjes, wat stoelen erom heen, kleden op de vloer, misschien een paar zitzakken... Doe je ogen dicht en laat je verbeelding spreken.

De plannen zijn er! Het gaat alleen niet vanzelf. Wil je helpen? Graag! Dit is er nodig: **Inrichting:** heb jij thuis kunstplanten, kleden, kleine fauteuils, grotere doeken om over de galerijrand te hangen, statafels, kerstverlichting? Als we die de 24^e mogen gebruiken zijn we je dankbaar!

Lekkers: kun je een fles wijn missen, een pak sap of andere frisdrank: welkom! Liever iets bakken? Prima natuurlijk. We zetten de bezoekers graag kleinere baksels voor. Mensen achter de koffie- en theetafel of drankenbar zijn eveneens nodig.

Sjouwers en bouwers: we hebben mensen nodig die spullen kunnen vervoeren en die ze kunnen neerzetten. De liturgietafel moet naar achteren. Het is even aanpoten: vanaf ongeveer 12 uur is de kerkruimte vrij en anderhalf uur later staat Corvin al te zingen!

Help jij mee? Laat het weten aan:

Loes van Hutten: loesvanhutten@hotmail.com / 06 - 20110957

Peter van Rijn: pj_vrijn@hetnet.nl / 06 30978427.

Meer informatie:

Over Corvin Silvester: <https://www.corvinsilvester.com/>

Over Muziek bij de Buren: <https://muziekbijdeburenvld.nl/>

Peter van Rijn en Loes van Hutten

Bethel Theaterclub

Hieronder treft u een overzicht aan van de voorstellingen in de Stadsgehoorzaal.

Heeft u interesse voor één of meerdere voorstellingen dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij Carina Kal carinakal@ambachttoost.nl



Datum 2024	Voorstelling	Soort
Za. 9 nov.	Popup Choir: zij spelen, jij zingt	Muziek
Do. 21 nov.	Soundos El Ahmadi (try-out)	Cabaret
Vr. 29 nov.	Simply the Best of Tina Turner	Muziek
Vr. 20 dec.	Claudia de Breij	Cabaret

Zo. 22 dec.	Agata Christie's Murder on the Nile	Toneel
Datum 2025	Voorstelling	Soort
Do. 11 jan.	Toneelgroep ONI	Klucht
Za. 18 jan.	Mell VF	Muziek
Za. 25 jan.	Gerard Alderliefste - Chansonavond	Muziek

Met het oog op ander nieuws.....

Uit wijkgemeente Holy

Boekbespreking van Jezus waarom? van Bas Ragas

In mei 2024 was in de Stadsgehoorzaal de voorstelling 'In Gods naam' met Bastiaan Ragas. De basis voor de voorstelling ligt in het boek van Bastiaan Ragas: *Jezus waarom?* Op de achterkant van het boek staat te lezen:

Wie of wat is God? Wat is de Bijbel voor een boek? Waar komt de figuur van Jezus vandaan? En waarom zijn de verhalen van en over Jezus nog zo waardevol voor ons allen? In dit boek zoekt Bas Ragas deze vragen en nog veel meer voor je uit.

Hebben we na dertig jaar ontkerkelijking het christelijke kind niet met het badwater weggegooid? Want we gaan wel met z'n allen op zingevingsweekenden, yogaretreats en mindfulnesscursussen op Ibiza. Zijn we misschien nog steeds op zoek naar een wonder, 'God' of 'iets'? Ragas is in elk geval blijven zoeken. Gefascineerd door de Bijbelse verhalen vraagt hij zich af wat ze ons nu nog kunnen leren. Waarom zijn ze geschreven? Door wie? En wat is de samenhang tussen al die verschillende teksten? Met die vragen gaat Bas te rade bij zijn vriend, predikant-theoloog Ad van Nieuwpoort. In het voorjaar van 2018 vertrekken ze samen naar de abdij van Egmond. Aan een houten kloostertafel voeren ze de eerste open en eerlijke gesprekken die het fundament van Jezus, waarom? zullen vormen.



Tot zover de informatie op het boek. Dit seizoen wil ik graag samen met geïnteresseerde mensen het boek lezen en erover in gesprek met elkaar. Het maakt niet uit of u wel of niet bij de voorstelling bent geweest en ook niet wat u ervan vond. Het maakt niet uit of u het boek wel of niet al heeft gelezen. Het is wel handig om het boek te kopen of te lenen en tijdens die avonden mee te nemen.

De volgende vier **maandagavonden** zijn alvast gepland:

11 november

9 december

20 januari

17 februari

Tijd: 19.30 uur

Waar: Kerkcentrum Holy

Opgeven: bij Petra Nijboer (0102499872/ gpmnijboer@gmail.com)

Uit de Windwijzer

Zin op Zondag Lezing

Op 17 november van 15.00 – 16.00 uur wordt de lezing '**Leven in het spoor van Franciscus van Assisi**' gehouden door Fer van der Reijken; hij is gardiaan van Stads klooster San Damiano in 's-Hertogenbosch waar hij betrokken is bij het straatpastoraat.



Op 17 november neemt Fer ons mee in de keuzes in zijn leven. "Als tiener moest ik een werkstuk maken en was ik op zoek naar een onderwerp. Het was mijn moeder, die mij wees op Franciscus. 'Daar is het begonnen'."

Het verhaal vooraf

Op **woensdag 13 november** spreken we over onze relatie met de natuur en ruimte om bewuster te leven in alle hectiek van het leven. We gebruiken daar enkele inspirerende teksten voor. Ook zullen we in navolging van Fer van der Reijken bedenken we wat voor ons kleine dag-rituelen kunnen zijn ('reli-druppelen' noemt Fer dat).

Aanvang is om 20.00 uur. Graag vooraf aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl

Het Vervolg

Verbonden met alles wat leeft.

Franciscaan Fer van der Reijken nodigt ons uit om steeds met nieuwe ogen te kijken. Liefde voor de natuur speelt een belangrijke rol in de spiritualiteit van Franciscus.

Daarom trekken we op **zaterdag 23 november** erop uit om te kijken met nieuwe ogen, aandachtig te luisteren en grond onder de voeten te voelen. We doen dat in een voor vele vertrouwde omgeving: Het Hof / het Oranjepark.

Neem een fototoestel of telefoon mee. We proberen vast te leggen wat we met nieuwe ogen zien. We kunnen dat gaandeweg of na afloop ook aan elkaar zien. We starten om 10.00 uur in de Windwijzer en lopen vandaaruit naar 't Hof. Om 12.00 uur sluiten we met elkaar af.

We blijven met elkaar verbonden

- Via de Bethelbrief, de weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl
Iedere zondag liggen er een aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang voor hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.
- Via de website: www.ambachtoost.nl
- Via Facebook @BethelkerkVld en Instagram @bethelkerk_vld



- Via 'Onderweg'.
 - Via Whatsapp-groep Ambacht-Oost (Bethelkerk)
- Met deze code kun je lid worden van de appgroep of aanmelden via pastor@ambachtoost.nl.



Agenda

Vrijdag 8 november

Concert Barbershop Singers en Messengers 20.00 uur

Zaterdag 9 november

Oud Papier Verploegh Chasséplein 08.30 – 12.00 uur

Buurtbezem 10.00 – 12.00 uur

Zondag 10 november

Dienst – Ds. Edwin de Jong 10.00 uur

Cantatedienst 17.00 uur

Provider 19.00 uur

Maandag 11 november

Klussen rond en in de kerk 09.00 – 12.00 uur

Dinsdag 12 november

Cantorij 20.00 – 21.30 uur

Donderdag 14 november

Troostkantine

13.30 – 15.30 uur

Zondag 17 november

Dienst – Ds. Guus Fröberg

10.00 uur

Vesperdienst

17.00 uur

Club

19.00 uur

Gedicht/tekst van de week

Wilt u ook een gedicht of tekst met ons delen?

Stuur dat dan naar Heleen Horsman, scriba@ambachtoost.nl

Geduld

(Marije Geerts)

Te moeten wachten
is een klein leed,
dat je daar geduld van krijgt
klopt niet in mijn geval,

eerder ongeduld
dat zich groter ergert
en daar heb je weinig aan,
niets wel te verstaan.

Tijd schijnt te lopen
maar vertraagt haar pas,
kruipt tegen de berg op
met een storm in het gezicht.

Dan kan je duwen uit alle macht
maar het loopt zoals het loopt,
of kruipt,
en ook nog 's achteruit.