



Jaargang 4, nr. 17

BETHELNIEUWS

wekelijkse brief

voor de wijkgemeente Ambacht-Oost (Bethelkerk)

van de Protestantse gemeente te Vlaardingen

website: www.ambachtoost.nl/

opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl

26-4-2024



Bij de dienst van zondag 28 april

In de dienst van 28 april gaat ds. Marjo Korpel voor.
Aan de dienst werkt de cantorij mee o.l.v. Jeanita van Eijsden.

"Ik ben de ware wijnstok", Johannes 15:11

kerk in actie

Collecte Noodhulp zondag 5 mei Steun voor inwoners en ontheemden in Oekraïne

Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne gooid het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen - zoals in de frontlinie van Kharkiv - een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking.

Via het programma Noodhulp van Kerk in Actie steun je inwoners en ontheemden in Oekraïne. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Noodhulp mei of doneer online. Hartelijk dank voor je gift. Lees meer op kerkinactie.nl/oekraïne

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Actie voor de Vlaardingse Voedselbank

Naast voedselhulp hebben de cliënten van de voedselbank ook behoefte aan toiletpapier, een essentieel product voor de persoonlijke hygiëne. Graag ontvangen wij bij de actie van **zondag 5 mei** dus uw bijdrage in de vorm van **toiletpapier**. Meer dan één pak mag natuurlijk. Samen kunnen we een verschil maken en zorgen dat niemand zonder deze



basisnoodzaak hoeft te zitten. Bij de ingang van de kerk staan dozen klaar voor onze maandelijkse actie.

In april hebben we meer dan 5 dozen met chocopasta van u ontvangen.

Namens de Voedselbank hartelijk dank hiervoor.

Om het mogelijk te maken dat iedereen die dit leest mee kan doen, kunt u ook op zaterdag 4 mei tussen 11.30 en 12.00 uur, of in de loop van de week wanneer er iemand in de Bethelkerk aanwezig uw bijdrage af geven.

Hartelijk dank dat u mee wilt doen.

Als u mee wilt doen maar niet in de gelegenheid bent iets te brengen, dan kunt u ook een gift overmaken op rekening NL18INGB0005344105 van Wijkdiaconie Ambacht-Oost o.v.v. gift Voedselbank. Wij zorgen dan dat het product gekocht wordt.

Informatie: Jos van den Boogert, tel. 0638315155

Aangepaste kerkdienst

Op zondag 28 april 2024 om 15:00 uur hopen wij weer onze kerkdienst voor en met Anders Begaafden te organiseren.

Na de dienst drinken wij gezellig met de doelgroep en andere aanwezigen koffie of thee.

Iedereen is WELKOM in deze diensten, dus ook begeleiders, familie, burens, vrienden/vriendinnen andere geïnteresseerden

Ook als u een anders begaafd iemand kent, neemt u hem/haar dan vooral mee.

We zien u graag de 28ste **in het Kerkcentrum Holy, aan de Reigerlaan 47A te Vlaardingen**

Met vriendelijke groet,
namens de werkgroep, **Harry Vogel**

Uitnodiging

Aangepaste kerkdienst

voor en met de doelgroep: Anders Begaafden

iedereen is WELKOM in deze diensten, dus ook begeleiders, familie, burens, vrienden/vriendinnen andere geïnteresseerden



Zondag 28 April 2024

Aanvang: 15:00 uur

KERKCENTRUM HOLY, Reigerlaan 47A – Vlaardingen



Voorganger: ds. M.J. van Oordt

Muziek: pianist: Ruan de Groot

e-mailadres: bijzonderekerkdienstvld@gmail.com





Ga je mee naar de Pauluskerk?

Op donderdagavond 2 mei gaan we met een aantal mensen uit Vlaardingen naar de Pauluskerk in Rotterdam. Om 19.30 uur is er een rondleiding van ongeveer één uur. Een mooie kans om een beeld te vormen van wat de Pauluskerk doet om van betekenis te zijn voor mensen die het moeilijk hebben. Wil je ook mee? Er is nog plaats. En hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Graag vooraf aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl, voor nadere informatie kan je terecht bij hannekeblom@dewindwijzer.nl.

De Pauluskerk is goed bereikbaar met openbaar vervoer. Wil je samen reizen, geef dit aan bij de aanmelding. Je ontvangt dan nadere informatie over de vertrektijd en de reis.

Voor de rondleiding wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het werk van de Pauluskerk.
Hanneke Blom

Van gedachten wisselen met Ds. Marcel Zijlstra?

Dat kan nog tijdens het spreekuur op dinsdag 30 april van 13.00-15.00 uur en van 18.15-19.45 uur in de Bethelkerk.

Als interim predikant heeft ds. Zijlstra de opdracht om met de hele PGV voort te bouwen op de aanbevelingen uit het rapport Bouwen op goede grond (BOGG) en het Visitatierapport.

Het is fijn wanneer u vooraf bij ds. Zijlstra aangeeft dat u naar een spreekuur wilt komen. Bel of mail hem even dan komt u niet tevergeefs.

e-mail: m.zijlstra@protestantsekerk.nl en telefoon: 06-365 33 786.

Bethelcafé

Donderdag 2 mei is het volgende Bethelcafé. We zijn er weer voor een kopje koffie/thee met iets lekkers en om even bij te praten. Voor wie wil is er in de grote zaal gelegenheid voor wat activiteiten, zoals biljarten, sjoelen, klaverjassen, een spelletje. Dit keer is er ook een tafel met mooie kaarten die Rita Hassing heeft gemaakt.

U bent van harte welkom.

Carina Kal



Vrijheidsmaaltijd

Zondag 5 mei 18.00 – 20.30 uur

De Windwijzer
Schiedamseweg 95
Deelname is gratis

Met elkaar proosten op de vrijheid, samen eten, in gesprek gaan over vrijheid en onze ervaringen delen. Dat is de bedoeling van de vrijheidsmaaltijden die overal in Nederland worden georganiseerd.

Voorafgaand aan en tijdens de maaltijd zijn er enkele interviews met kinderen van ouders die in de oorlog in een kamp of in het verzet hebben gezeten over hoe dit hun

levens heeft beïnvloed. Ook spreken we met vluchtelingen over hun ervaringen en de invloed op hun kinderen.

Tijdens de maaltijd gaan we met elkaar in gesprek over het thema: "Vrijheid vertelt". Ook is er muziek.

In Vlaardingen wordt de maaltijd georganiseerd door Platform Ander Vlaardingen, De Windwijzer en de St. Nationale Gedenkdagen.

We nodigen Vlaardingers van alle windstreken uit om mee te doen!

Aanmelden **vóór 26 april**, dan kunnen we ons goed voorbereiden.

Opgave kan bij: nellekevdl46@kpnmail.nl.

Ineke Nieuwstraten

Tentoonstelling Catharijne Convent:

De schepping van de wetenschap

Wie wil mee?

Het Catharijne Convent staat erom bekend mooie tentoonstellingen te organiseren. Zo is er actueel een tentoonstelling over schepping en wetenschap.

We hebben een datum geprikt: **woensdag 8 mei** met Annabell.

We spreken af om 13:00 uur bij de ingang.

Aanmelden is prettig maar spontaan mag ook.

Pastor Annabell de Jong



Gezocht: vrijwilligers voor theatervoorstelling 'In Gods naam'

Wil je graag naar de theatervoorstelling "In Gods naam" **op dinsdagavond 14 mei** in de Stadsgehoorzaal, maar heb je nog geen toegangkaart? Dan is dit je kans. Voor de theatervoorstelling zijn we namelijk op zoek naar 6 vrijwilligers om de toegangkaarten te controleren.

Voor de vrijwilligers zijn 6 kaarten/stoelen gereserveerd. Als vrijwilliger moet je één uur van tevoren aanwezig zijn, dat is om 19.15 uur, om samen met Monique van den Boogaard (van productiehuis Nachtzon Media) de kaarten te controleren. Daarna kan je gratis en voor niets van de voorstelling genieten.

Interesse of vragen? Stuur dan een mail naar hannekeblom@dewindwijzer.nl of app naar 06-57323416.

Gespreksgroep 'stukjes en beetjes'

We hebben een mooie groep die wij nu ook 'bij elkaar' houden. Als je er ook graag mee had gesproken, laat het ons dan weten, dan plannen we weer iets nieuws in het nieuwe seizoen.

Annabell & Yvonne

Donderdagactiviteiten

1 ^e donderdag van de maand	14:30 uur Bethelcafé	Open inloop, iedereen is welkom!
3 ^e donderdag van de maand	14:30 uur Bethelcafé 18.00 uur Moderne Profeten	Open inloop, iedereen is welkom! Eerst samen eten; aanmelden maandag voorafgaand aan de donderdag

We blijven met elkaar verbonden

- Via de Bethelbrief, de weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl
Iedere zondag liggen er een aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang voor hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.
- Via de website: www.ambachtoost.nl
- Via Facebook @BethelkerkVld en Instagram @bethelkerk_vld



- Via 'Onderweg'.
- Via Whatsapp-groep Ambacht-Oost (Bethelkerk)



Met deze code of deze link kun je lid worden van de appgroep
<https://chat.whatsapp.com/HpcBUQUnQVMED6M6rzZUhB>

Lukt het aanmelden niet dan mag je een bericht sturen naar
pastor@ambachtoost.nl.

Agenda

Zondag 28 april

Dienst - Ds. Marjo Korpel 10.00 uur

m.m.v. Cantorij o.l.v. Jeanita van Eijsden
Club 19.00 uur

Maandag 29 april

Klussen rond en in de kerk 09.00 – 12.00 uur

Donderdag 2 mei

Bethelcafé 14.30 – 16.30 uur

Gespreksgroep "Stukjes & Beetjes" 19.30 uur

Zaterdag 4 mei

Oud Papier Goudenregenstraat 09.00 – 11.30 uur

Zondag 5 mei

Dienst – Ds. Neely Kok 10.00 uur

Geen Provider of Club, mei vakantie

Gedicht/tekst van de week

Wilt u ook een gedicht of tekst met ons delen?

Stuur dat dan naar Heleen Horsman, scriba@ambachtoost.nl

Welkom

(broeder Dieleman)

Ik vrees dat dit geen gedicht is maar een preek
Er zit namelijk geen poëzie in de naastenhaat
Die in ons land tegen de plinten klotst

Vandaar, drie punten:

1.

Ik spreek liefst niet als "nederlander"
Want als ik daaraan denk
dan heb ik u niets te bieden dan schaamte
voor dit hardvochtig land
waar ellende een middel is
tegen de minsten onder ons
waar machthebbers garen spinnen
bij onderscheid maken
en zo niet alleen hun eigen hart bevuilen
Maar alles wat hier gezamenlijk is

2.

Liever spreek ik hier als mens
En als leerling van mijn moeder
Ze zei: er is geen onderscheid
de liefde van God hangt niet in de lucht
Die moet van de ander komen.
Er is geen alternatief voor naastenliefde
dan een holklinkend vat
We zijn allemaal niet meer dan gewoon maar mensen
En in ergens die kennis
zit ook de verlossing

3.

Daarom spreek ik hier als laatste
van dankbaarheid
Die een dagtaak is
Een herhalend omkeren van
onverschilligheid
een onmogelijk smal pad
En vergewissing in de ochtend
Waarin elke fijnmazige borduursteek
Elk liefdevol gebaar
een daad van verzet wordt
Een beweging tegen het kwade



[Laatste paneel van expositie 'Welkom in Nederland?' - tot 2 juni in het Luther Museum Amsterdam]

De tentoonstelling 'Welkom in Nederland?' een actuele vluchtelingengeschiedenis. Het Luther Museum Amsterdam vertelt de geschiedenis van de Salzburgse vluchtelingen in deze tentoonstelling. Ontdek waarom zij moesten vluchten, over hun barre reis door Europa en hoe ze werden ontvangen in Nederland. Wat leert deze geschiedenis ons over het nu?

(ingezonden door Ellen Haas)